



# Korfkidz nieuwsflitz

Juni 2021

Wat waren we blij dat we vanaf 19 april weer alle kinderen mochten ontvangen. We hebben jullie enorm gemist en genieten ervan dat we weer met jullie allemaal leuke activiteiten kunnen doen.

In de meivakantie zijn wij bezig geweest met het thema **de wereldkeuken**. Onze korfkidz chef-koks hebben hier ontzettend veel gekookt en dat hebben we daarna gezellig samen opgegeten. Dat was heerlijk!

## Who's new

Bij de Monsters & co zijn Hannah, Olivia en Kate begonnen. Aankomende maand beginnen ook Nicholas en Lieve. Wij heten ze van harte welkom!

## Monsters & co

De kinderen hadden er weer zin in, vakantie, twee weken van plezier, samen spelen en spelenderwijs ook nog iets leren! Het thema van de meivakantie was **de wereldkeuken**. Wat eten ze in andere landen? Wij zijn begonnen met de Italiaanse keuken. Er werd heerlijke pasta gemaakt. Daarna werd er ook nog een pizza oventje met pizza's geknutseld. Hier hebben de Monsters vervolgens volop restaurantje mee gespeeld.



## Jarigen

1 juni werd  
Liv 5 jaar

6 juni werd  
Liona 5 jaar

24 juni wordt  
Roos 8 jaar

28 juni wordt  
Mathilde 7 jaar

Van harte  
gefeliciteerd



## Belangrijke data

20 juni	Vaderdag
12 juli	Start van de zomervakantie
21 augustus	Korfkidz zomerspelen (zaterdag)
23 augustus	Weer naar school

## The Incredibles

Na de Italiaanse keuken zijn we verder gegaan met de Aziatische en Marokkaanse keuken. Er werd bami en een couscous salade gemaakt.

Wat hebben wij allemaal nodig voor het koken? Wat moet er allemaal in het gerecht? Wat zijn alle verschillende soorten groenten? Wij hebben veel geleerd tijdens het koken. En het leukste was het proeven van onze eigen gerechten!



## Ratatouille

Ook bij Ratatouille hebben de kinderen veel gekookt. Er moest een hoop gesneden worden, daarna moest het eten gekookt worden in de pan. Goed blijven roeren, ook heel belangrijk.

Als het klaar is, dan kan alles bij elkaar en proeven maar. Het rook zo lekker op de bso!





Tussen het koken door was er gelukkig nog genoeg tijd om vrij te spelen. De Ratatouille kinderen hebben samen aan een hele lange domino baan gewerkt. Het was een klusje waar veel concentratie voor nodig was en af en toe vielen er wat steentjes om, maar uiteindelijk hebben zij een mooie baan gemaakt. Er kwamen zelfs ook figuurtjes in voor, zoals deze mooie bloem!

Er werd niet alleen gekookt, wij zijn met alle groepen naar het Woeste Westen geweest. Dit is een natuurspeeltuin in Amsterdam waar wij de hele dag lekker buiten hebben kunnen spelen. Er waren vloten, pondjes, bruggetjes en klimrekken. Ook was er een kampvuur waar wij marshmallows boven hebben kunnen roosteren, jammie!



Ook was er een picknick voor iedereen. Wij wilden met de kinderen buiten gaan picknicken. Helaas zat het weer niet mee en werd het een binnen picknick. Picknicken komt uit Frankrijk dus wij hadden allemaal Franse hapjes gegeten. Stokbrood, pannenkoeken (crêpes), croissantjes en jus d'orange. Het was allemaal heerlijk!





Wij hebben ook nog een uitstapje gedaan naar speeltuin De Grote Wielen, met de spannende kabelbaan!